

## Goede Doelen

We richten onze tweejaarlijkse kerstactie dit jaar wat anders in dan normaal: we gaan schrijven voor mensenrechten en doen mee aan de jaarlijkse “Write for Rights” actie van Amnesty.

Elk jaar rond december voert Amnesty massaal actie voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Verspreid over de hele wereld schrijven mensen miljoenen brieven en kaarten voor dezelfde personen. Ze schrijven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die gedwongen werden te trouwen of vastgezet werden omdat ze voor hun mening uitkwamen. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om mensen eerlijker te behandelen.

Dit jaar schrijven we voor Bernardo (Guatemala), de organisatie Sphere (Oekraïne), Janna (bezette Palestijnse gebieden), Mikita (Wit-Rusland) en Ciham (Eritrea).

Meer informatie over deze personen vind je hier: <https://www.amnesty.nl/scholen/voor-wie-we-schrijven>.



In de periode **tussen 20 november en 20 december** gaan we een mentor-uur gebruiken om de actie uit te voeren. Van je mentor ga je daarover meer informatie krijgen.

Nast de hulp van de mentoren rekenen we natuurlijk ook op de enthousiaste betrokkenheid en medewerking van alle leerlingen. Alvast superbedankt daarvoor!

Dit is overigens niet onze enige maatschappelijk betrokken actie dit jaar. Op initiatief van het schoolorkest en Hr. Van Straaten gaan we ons later dit (voor)jaar inzetten voor de stichting [Muziek voor Kinderen](#), die kinderen in achterstandssituaties door muziekonderwijs nieuwe ervaringen en perspectieven wil bieden en hiermee tevens hun kansen vergroten op financiële onafhankelijkheid. Maar daarover later meer!